

Draak van Drakesteijn

Ik ben de Draak van Drakesteijn.
Het is niet leuk om een draak te zijn.
Want ied're nacht om 12 uur
Spuw ik vuur!

Ik ben de Draak van Drakesteijn.
Het is niet leuk om een draak te zijn.
Want iedereen gaat op de vlucht
Voor mijn zwavellucht!

Ik ben de Draak van Drakesteijn.
Het is niet leuk om een draak te zijn.
Niemand, niemand groot of klein
Wil mijn vriendje zijn!

[4e couplet?]

Ik ben de Draak van Drakesteijn.
Het is nu leuk om een draak te zijn.

.....
.....