



Cello

De draak van Drakesteijn

$\text{♩} = 104$

D

G1

G

G1



3

G

G1

D

D

D



Ik ben de draak van Drakesteijn. Het is niet leuk om een draak te zijn,
want ied're nacht om twalef uur spuw ik vuur.

Ik ben de draak van Drakesteijn. Het is niet leuk om een draak te zijn,
want iedereen gaat op de vlucht voor mijn zwavellucht.

Ik ben de draak van Drakesteijn. Het is niet leuk om een draak te zijn,
want niemand niemand, groot of klein, wil mijn vriendje zijn.